



Iris Bakker
www.levenswerken.eu



Mensen die beter tot hun recht komen, zijn productiever.
Dit is het fundament voor de florerende organisatie.

Reijerskoop 94 • 2771 BS Boskoop • T 06-12463964
E iris.bakker@levenswerken.eu

Buddha glimlacht: kerstcolumn

Nu we in deze decembermaand stil staan bij vergeving, mildheid en eensgezindheid naar de medemens, is het verwonderlijk te constateren dat de kwantumfysica vanuit wiskundige optiek deze grondgedachte op een verdiepende wijze fundeert. En de verwondering zet zich voort als we op onze ontdekkingstocht binnen de kwantumfysica gaan herkennen dat deze fundatie hetzelfde fundament vormt als die van Buddha. Oosters en westers denken komen bij elkaar, evenals spiritualiteit en wetenschap. Het was Albert Einstein die ons in samenhang met de relativiteitstheorie onderwees in onze beperkingen van ons bewustzijn. Terwijl wij in wezen integraal onderdeel vormen van het universum en onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar, wijst Einstein ons erop dat ons eigen bewustzijn gevangensmuren om ons heen bouwt waardoor wij onszelf als een gesepareerd onderdeel 'zien'. Het is deze separatie die het ons zo moeilijk maakt compassie te voelen bij onze medemens en alle levende wezens om ons heen. Einstein noemt het onze taak om ons uit die zelf gebouwde gevangenis te bevrijden door onze cirkel van compassie te vergroten zodat wij alle levende wezens om ons heen en de hele natuur in al haar schoonheid kunnen omarmen. En zo komen de denkbeelden bij elkaar van oosterse filosofen en de kwantumfysicus Einstein - wiens gedachten overigens op een verdiepende wijze zijn vertaald door David Bohm en Henri Bortoft - en de laatste inzichten vanuit de moleculaire biologie zoals Arie Bos deze verwoordt. En Buddha glimlacht

Iris Bakker
www.levenswerken.eu