

# Gedicht

Huis van Harmonie

Zullen wij een huis gaan bouwen?  
Zonder muren, zonder grens  
Waar wij in vrijheid kunnen leven  
Zomaar, doodgewoon als mens

Onze gedachten dartelend dansend  
Geen gehaast en geen terstond  
En zij komen golvend samen  
Sluiten innig een verbond

Onze vrijheid leidt tot wasdom  
Wanden wijken willig wijd  
En de voedingsrijke bodem  
Draagt ons veilig door de tijd

Waar de ramen zijn geopend  
Voel je zuivere zwoele wind  
Geurend naar de bloem van oorsprong  
Die ons heilzaam aards verbindt

En het dak van moeders pannen  
Pruttelend voedzaam energie  
Bieden uitzicht op de kosmos  
Geven inzicht in 't genie

En de muzikale stilte  
Vormt een heldere melodie  
Waar het levenslicht kan schijnen,  
In het Huis van Harmonie

*Iris Bakker*