



Iris Bakker
www.levenswerken.eu



Mensen die beter tot hun recht komen, zijn productiever.
Dit is het fundament voor de florerende organisatie.

Reijerskoop 94 • 2771 BS Boskoop • T 06-12463964
E iris.bakker@levenswerken.eu

De IDEE-WC

De meest verwaarloosde ruimte die door gebrek aan aandacht ergens in een dode hoek van het gebouw staat te verpieteren, is het toilet. Zelfs het stokje dat de soldaat in de grond zette om 'zijn plek' te markeren, kreeg meer aandacht. Terwijl Lodewijk de XIV nog riant tijdens het dagelijks overleg met zijn raadsheren op de centraal geplaatste poepdoos in de Koninklijke zaal doortoiletteerde, is het hedendaagse toilet gedegradeerd tot de martelplek van de 21e eeuw. De ongelukkige medewerker immers zit jaarlijks zo'n 1000 maal met de punten van zijn schoenen en zijn knieschijven klem tussen de deur en de pot, terwijl de kin over het kille wasbakje hangt met het kraantje priemend in het oog (*). DE architect heeft namelijk de uiterst povere 1.10 * 90 maten bedacht. Het 15e eeuwse innovatietalent Leonardo da Vinci wees ons al op het belang van ontgifting en het reinigen der darmen. Juist tijdens ontgiftingsprocessen raken wij kwalijke stoffen kwijt, waardoor ruimte ontstaat voor positieve energie. Ruimte is een wezenlijk begrip. Ruimte heeft immers met denkrimte te maken. Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis verwoordt dit als volgt: 'Het onbewuste speelt informatie door aan het bewuste op het moment dat er ruimte is in het bewustzijn'.

Op het moment dat wij op het toilet zitten en letterlijk loslaten, maken wij ruimte, ruimte die essentieel is om ons bewust te worden van ideeën, die eerder in ons sudderpannetje (ofwel onderbewuste) aan het pruttelen waren. Eigenlijk zou het toilet beschouwd moeten worden als DE innovatiekraamkamer van het gebouw. Maak de ruimte net iets breder, zo'n 50 cm langer wat het oog van de toiletterende rust geeft, haal het verlaagde plafond weg en doe vooral niet iets "leuks" wat immers het bewuste brein zodanig lastig valt dat het veel slimmere onbewuste brein achter de coulissen blijft en je hebt de IDEE-WC. Veel goedkoper dan al die skippyballen, brainblokkedozen, het innovatie-theelepeltje of blocnote-idea met inschuifbaar giraffehoofdje in al die leuke creativityrooms die u voor veel te veel geld op veel te dure meters door veel te dure adviseurs en onbetaalbare inrichters in de afgelopen jaren zijn aangepraat. Zo. Af en toe moet je even een poepje laten ruiken, je keutel niet intrekken, het is eruit.

(*): volgens goed ingelichte bronnen doen ook de heren vaak zittend een plasje

Iris Bakker
www.levenswerken.eu