



Iris Bakker
www.levenswerken.eu



Jonathan

Je hoort vaak van die Zorgmensen zeggen 'In het verzorgingstehuis is het toch zo fijn, U hoeft helemaal niets te doen, u kunt gezellig koffie drinken met een koekje erbij en u krijgt een lekkere warme maaltijd en alles wordt voor u gedaan, lekker voor de televisie zitten, praatje maken. wat is dat toch fijn'. Nu woont er bij ons om de hoek een oude meneer, markante man, lang, tener, grote zwarte bril, fiets met zo'n uitgerekt naar buiten kijkend spiegeltje, 98 jaar. Jonathan heet hij. Hij heeft al jaren een moestuin, rijdt auto en woont alleen. Zijn vrouw is veertig jaar geleden overleden. Zijn broer is 103. Jonathan werd ziek. Er kwamen verzorgsters op hem af, en arme Jonathan werd bestookt met enge verhalen. 'U kunt toch niet voor u zelf zorgen, stel je voor als er wat gebeurt, nee toch, een moestuin? dat is toch zwaar, oh ja hoor, warme maaltijden komen gewoon thuis, u kunt toch niet meer koken? Waarom gaat u niet naar zo'n fijn verzorgingstehuis?? Na twee weken inpraten op de zieke man, ging Jonathan overstag. Moestuin weg, warme maaltijden... maar helaas, hij was te goed voor het bejaardentehuis. Hij werd geweigerd. Nu verpietert Jonathan. Hij verveelt zich. Kijkt de hele dag uit het raam. Toevallig hadden we een stukje land. Wat moesten we daar nu mee? We zouden eigenlijk ook wel een tuinman willen. Jonathan is net jarig geweest. We hebben nu een tuinman van 99 jaar. Hij doet ook de moestuin. Gedeelde opbrengst. Bij de ingang staat een groot bord 'verboden voor zorgpersoneel'.

Iris Bakker
www.levenswerken.eu

Mensen die beter tot hun recht komen, zijn productiever.
Dit is het fundament voor de florerende organisatie.

Reijerskoop 94 • 2771 BS Boskoop • T 06-12463964
E iris.bakker@levenswerken.eu